

## 8-10 jaar



**Gesprek:** Jezus is een redder, dat zit in zijn familie. Weten de kinderen ook dingen die bij hen zelf echt in de familie zitten? (Bijvoorbeeld heel muzikaal zijn, of heel sportief of leuke grapjes kunnen maken.)



**Spel:** Twee kinderen vormen een standbeeld. Maar het is geen gewoon standbeeld: andere kinderen moeten zich achter het standbeeld kunnen verstoppen. Hoe zorg je daarvoor? Een van de kinderen kijkt van de voorkant of hij de verstoppers nog kan zien. Daarna mogen andere kinderen het proberen.



**Creatief:** Laat de kinderen met wol een armbandje (of enkelbandje) maken. Ze verwerken een rood draadje door hun armband. Laat ze het armbandje omdoen. Waar denk je aan als je dit armbandje ziet?

## 11-12 jaar



**Gesprek:** Luister nog eens naar het verhaal en schrijf woorden op of teken wat er in je opkomt. Bekijk elkaars blaadjes en stel er vragen over. Wat blijft het meest 'hangen' na dit verhaal? Tip: schrijf die woorden op en maak ze vast aan een rood touw.



**Spel:** Neem een rode bol wol mee. Maak een kring en houd zelf het uiteinde van het draad vast. Gooi dan de bol naar iemand anders. Die houdt het touw vast en gooit het weer door. Totdat de bol weer bij het begin is. Bekijk het 'web'. Op deze manier zijn we allemaal verbonden. Zijn we dat ook op andere manieren? Gooi daarna de bol weer terug in de juiste volgorde zodat het web ontrafeld wordt en de bol weer opgerold is.

## Vertelling 8-12 jaar

### Rachab

In een donkere nacht is het volk Israël bevrijd uit Egypte. Daar moesten ze werken als slaven voor de farao. Vanuit de hoge hemel hoorde God hun verdriet. Zo kan het niet langer, besloot hij. En hij wees de weg van de vrijheid.

Nu staat dat volk, na een lange reis, aan de rand van de woestijn. Hun leider Jozua wijst in de verte. 'Zien jullie die stad, aan de overkant van de rivier? Dat is Jericho, de stad die God ons zal geven.' Jozua wijst twee mensen aan. 'Gaan jullie vast kijken in de stad', zegt hij. 'Kijk hoe we er binnen kunnen komen en wat we dan moeten doen. Maar pas op dat de soldaten van de koning jullie niet zien. Want die wil geen andere volken in zijn stad hebben.'

Onopvallend gaan de twee verkenners de stad in. Ze bekijken de poorten, de straten en pleinen. De winkels en de huizen. Aan het eind van de dag komen ze in een smal straatje aan de binnenkant van de stadsmuur. In een van de huizen woont een vrouw die Rachab heet. Bij haar willen de verkenners overnachten. Maar ze zijn nog maar net in het huis als er geklopt wordt. 'Doe open!' klinkt een boze stem. 'Nu meteen!' Terwijl Rachab opendoet, houden de mannen zich schuil in de kamer. 'Die mannen in je huis zijn spionnen', horen ze zeggen. 'We komen ze halen.' De mannen schrikken. Het zijn soldaten! Ze zijn ontdekt! Maar dan horen ze Rachab zeggen: 'Mannen in mijn huis? Nee, die zijn alweer vertrokken. Ze zijn die kant op gegaan, richting de poort. Ik denk dat ze al lang de stad uit zijn. Maar als je snel bent, haal je ze misschien nog in.'

De verkenners houden hun adem in. Zouden de soldaten het geloven? Even later horen ze rennende voetstappen richting de stadspoort. De soldaten gaan weg!

'Ik weet wie jullie zijn', zegt Rachab als ze weer binnenkomt. 'Jullie horen bij Israël, het volk van God. Die God is machtiger dan onze koning. Daarom help ik jullie ontsnappen. Houd je drie dagen schuil in de bergen, totdat de soldaten hun zoekactie hebben opgegeven. Ga daarna terug naar jullie volk. En als jullie deze stad innemen, doe mij dan niets.'

'Dat beloven we', zeggen de mannen. 'Bind een rood koord aan je venster, zodat we niet vergeten dat dit jouw huis is.'

Aan een lang touw laat Rachab de spionnen ontsnappen door het raam. En daarna bindt ze een rood koord aan haar venster.

Een tijd later, op de dag dat de muren van Jericho vallen, wordt Rachab met haar familie gespaard. Vanaf dat moment hoort ze bij Israël. Ze krijgt kinderen die ook bij Israël horen. En heel veel later zal in die familie Jezus geboren worden, de redder van de mensen. Zijn over-oma Rachab was een redder, net als Jezus zelf. Het zit in de familie!

Mattijs Weegenaar